



dosya

YILMAZ BAYRAKTAR | Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı

“DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASI GEREK”

Ortak akıl ve küresel dayanışma kültürü uzun zamandır hayatımızda olan bir kavram. Özellikle herkesin geleceğini etkileyecek olan sürdürülebilirlik konusunda ortak olarak atılan adımlar iş birliği konusunda umut verici bir tablo yaratıyor. Bugün Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne bağlılığını bildiren birçok ülke ve şirket, faaliyetlerini, stratejik hedeflerini ve kurumsal hamlelerini bu hedeflerin eğilimlerine uygun olarak şekillendiriyor. Özellikle de COVID-19 salgınından sonra bu dayanışma kültürünün daha da önem kazandığını görüyoruz. Çünkü bu beklenmedik kriz bize dünyadaki dengelerin ve yıkılmaz gibi duran kuralların aslında ne kadar da kırılgan bir zeminde olduğunu, insanların, kurumların, ülkelerin birbirlerine sandıklarından daha da bağımlı olduğunu gösterdi. İklim değişikliği, kıt kaynaklarda yaşanan erişim

sorunları, küresel, bölgesel, ulusal ve yerel problemler için uluslararası sürdürülebilirlik hedefleri yol gösterici bir rol üstlendi ve bugün de üstlenmeye ve tüm dünyayı ortak bir aklın çevresinde toplamaya devam ediyor. Baktığımızda tüm bu hedeflerin ortak noktasında doğal dengeyi korumak, kaynakları ve biyolojik çeşitliliği tahrip etmemek, gelecek kuşaklar için sürdürülebilir bir dünya bırakmak üzere yeni bir anlayış ve yeni bir ekonomi modeli yer alıyor.

Ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları içeren çok katmanlı küresel üstlenilmiş yükümlülükler, şirketler için bir rehber görevi görürken, tüm paydaşların içinde yer aldığı bir dünya iklimini de mümkün kılıyor. Ülkeleri ele aldığımızda kendi bölgelerinde ve küresel ölçekte ortaklık yapmadığı sürece, hiçbir ülkenin tek başına sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşması mümkün değil. Aynı durum şirketler için de geçerli. Çünkü birçok noktada kesişen ortak çıkarlar söz konusu. Bugün göz ardı edilen bir sorun, yarın sadece o şirketi değil tüm ticareti ve dünyayı etkileyecek. Örneğin, yenilebilir enerji için ortak bir kalkınma kültürü yaratılmadığında fosil enerji kaynakları tükendiği takdirde sadece belli başlı şirketler değil, hepimiz bu olumsuz tablonun bir parçası olacağız. Bunu bir sarmal gibi düşündüğümüzde tüm şirketlere büyük görevler düşüyor. Özellikle de dünyadaki paydaşların hem de şirket bünyesindeki tüm paydaşların ortak bir dayanışma kültürüne tabi olması, sürdürülebilir ekonomi modellerini benimsemesi, refahı sağlayacak ekolojik stratejileri izlemesi gerekiyor. Çünkü dünyayı kahramanlar değil, ortak kalkınma kültürü ve küresel dayanışma ruhu kurtarabilir.

